

Voorbeeld verhaal

Om je vast een beetje op weg te helpen en te inspireren, willen we vast een (deel) van het verhaal van een van onze gewaardeerde Schrijfatelier-deelnemers, Jan van der Maas, met je delen.

Die schrik sloeg me wel om het hart. De eerste berichten over Covid-19 waren nog een ver van mijn bed show. Ergens ver weg aan de andere kant van de wereld in Wuhan, China was er eind 2019 een uitbraak van een of ander nieuw griepvirus. Nou en?! dacht ik toen. Ergens had ik in het verleden wel eens een waarschuwing gelezen voor een virus dat zou muteren uit een al bestaand virus, om onze mensenwereld te belagen met dood en verderf. We hoefden alleen maar te wachten, het zou een kwestie van tijd zijn. De wetenschappers hielden ons en de politici voor dat er veel geld moest naar onderzoek om voorbereid te zijn op een dodelijke pandemie die over de wereld zou razen. Dit was allemaal ten tijde van Sars, Ebola en Mers. De gelden kwamen er niet, de mutaties wel. En misschien zou je dat niet zeggen, maar de

mutatie naar Covid-19 is nog een milde in vergelijking met wat ons volgens de geleerden in de toekomst te wachten kan staan. In mijn dagelijkse leven koop ik daar hier en nu echter weinig voor. Voor mij is veel directer van belang wat er in huis, aan de voordeur, op straat, in de winkel, het restaurant, op het werk en bij de kinderen thuis gebeurt. De grootste verandering vond plaats op het werk. Als buschauffeur in het Openbaar Vervoer kom je met veel willekeurige mensen in contact. Voordat alle noodzakelijke aanpassingen waren doorgevoerd hadden enkele collega's het gebrek aan kennis en voorzorgsmaatregelen moeten bekopen met hun leven. Dat is de duur betaalde en keiharde werkelijkheid waar hun nabestaanden mee hebben te dealen. Aan onze deur, aan die van onze geliefden en andere naasten is Magere-Corona-Hein gelukkig nog voorbij gegaan...

Schrijfatelier

We zijn aan het inventariseren of er voldoende animo is voor een tweede schrijfatelier-groep. Nieuwsgierig geworden? Mail voor meer info naar simonebazelmans@bibliotheekmb.nl

Draag jij ook je steentje bij aan deze Beekse tijdscapsule??



MEEDOEN?

N.B.: Bij insturen van je verhaal of beeld ga je automatisch akkoord met het openbaar gebruik van je verhaal in on- en offline media.

Een tijdscapsule

CORONA VERHALEN

de Bibliotheek Hilvarenbeek verzamelt en bundelt corona-verhalen en beelden uit de gemeente.



HET VERHAAL VAN HILVARENBEEK

Sinds maart is Nederland veranderd; 2020 gaat als een turbulent jaar de boeken in.

Hoe heb jij deze periode tot nu toe ervaren? Welke invloed heeft de pandemie op jou en hoe ga je er, bijvoorbeeld in de tweede golf mee om? Wat bracht het jou en de mensen om je heen, in goede of slechte zin?

De Bibliotheek Hilvarenbeek is benieuwd naar Beekse verhalen en wil de beste, ontroerendste, grappigste en meest pakkende verhalen én beeldmateriaal bundelen tot een naslagwerk wat in de Bibliotheek bewaard blijft en daar gelezen en bekeken kan worden.

Het verhaal van Hilvareneek

Hoe heeft COVID-19 afgelopen jaar het Beekse beïnvloed? Heeft het je wellicht rust gebracht, tijd voor (nieuwe) hobby's of gesprekken? Of bracht het je juist angst, wellicht voor de (zwakkere) mensen om je heen of je baan? We zijn benieuwd naar de 'kleine' verhalen achter deze grote pandemie en brengen dit daarom graag samen met jou in beeld. Op deze manier creëren we een tastbare tijdscapsule voor de huidige en komende Beekse generaties; zodat ook zij een beeld hebben van de persoonlijke verhalen uit hun dorp en deze kunnen terugvinden in de Bibliotheek Hilvarenbeek.

Meedoen?

Meedoen is vrijblijvend en mag ook anoniem. Wil je je voor- of

achternaam wel delen dan mag dat natuurlijk ook. Mocht je andere informatie zoals leeftijd en/of beroep willen vermelden, dan kan dat helpen voor de toekomstige lezer om een beeld te vormen van de persoon achter het verhaal; maar ook dat is optioneel en enkel wanneer je dit wil delen met het publiek.

Voorwaarden

Je verhaal is gebaseerd op jouw ervaringen (mag zowel fictief, als non-fictief) en bestaat uit maximaal 500 woorden. Bij het insturen van je verhaal ga je automatisch akkoord met het openbaar gebruik in zowel online als offline media.

Corona in Beeld

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Daarom daagt de Bibliotheek je uit om je persoonlijke beeldmateriaal met ons te delen; beeldmateriaal dat de invloed van corona op jou of op ons dorp heeft weerspiegeld. Heb je niks in je archief? Trek er dan eens (samen) op uit; gewapend met je telefoon en vanuit deze invalshoek zie je wellicht ineens allerlei dingen die je normaal niet waarneemt. Een rondslingerend mondkapje, de normaal zo levendige horeca die er nu maar stilletjes bij staan, een eten-thuis-bezorger of een opvallende drukte in de bossen; wat weet jij vast te leggen wat zo kenmerkend of opvallend is aan deze tijdsperiode? Deel je beeld met ons en de rest van Hilvarenbeek in onze corona-tijdscapsule.

Meedoen

Meedoen is vrijblijvend en mag geheel anoniem. Wil je je voor- of achternaam wel delen dan mag dat natuurlijk ook. Mocht je andere informatie zoals leeftijd en/of beroep willen vermelden, dan kan dat helpen voor de toekomstige lezer om een beeld te vormen van de persoon die de foto heeft gemaakt. Wil je een beeld met ons delen? Doe dat dan bij voorkeur digitaal, door te mailen naar Hilvarenbeek@bibliotheekmb.nl.



Stuur je inzending uiterlijk 31 januari naar Hilvarenbeek@bibliotheekmb.nl of per post naar: de Bibliotheek Hilvarenbeek, T.a.v.: S. Bazelmans, Achter 't Raadhuis 2, 5081 BA Hilvarenbeek.